



Dep
J-8-C/6

IMPRIME EN ITALIE
PRINTED IN ITALY

TER HERINNERING

aan de

EERSTE H. COMMUNIE

van

Thea Hawinkelo

in de parochiekerk van
O.L.Vr. Onbevleete Ontvangenis
te Pey

op zondag 14 mei 1961

*

Met mijn handjes saam gevouwen
Luister ik, heel stil naar U
Lieve Heertje, wil ik zeggen
Ik hou zoveel van U

Wil mijn Hartje altijd bewaken
Ook als ik eens veel groter ben
Nu begrijp ik nog niet alles
Ik ben ook nog zo klein.

Dat ik ieder vreugde schenke
Zijn mijn allerliefste wensen
Op deze, o zo mooie dag
De mooiste van heel mijn leven.



Ter herinnering
aan de
EERSTE H. COMMUNIE
van

Rosie Hees

in de Parochie-kerk

van de

H. Landricus te Echt

op Hemelvaartsdag 23 mei 1963



TER BLIJDE HERINNERING

aan de

EERSTE H. COMMUNIE

van

Jantje Timmermans

gedaan in de parochiekerk van de

H. Nicolaas te Heythuysen

op Pinksteren 2 juni 1963

In mijn hartje kwam deez' morgen
Jezus voor de eerste keer,
O, wat voelde ik mij gelukkig
Ik dankte Hem wel duizend keer.



ZUR ERINNERUNG

an meine

ERSTE HEILIGE KOMMUNION

in der

Pfarrkirche St. Bonifatius
zu Dürwiß

Weißer Sonntag

2. April 1967

Heinz-Bernd Ranschue



TER BLIJDE HERINNERING
aan de
EERSTE H. COMMUNIE
van

Toosje Delsing

gedaan in de
Parochiekerk van de H. Landricus
te ECHT
op Hemelvaartsdag 10 Mei 1956.



In mijn hartje, o zoete lust,
Woont nu Jezus, heel gerust!
En geen ander mag voortaan
Mijn kleine hartje binnengaan!

Wil ook aan mijn Ouders denken
En hun alle vreugde schenken,
Jezus, die ik zo bemin,
Zegen heel ons huisgezin!